

## *Bismillaahir Rahmaanir Rahiem...*

### Kernmerken van ( magiër, helderziende en heksen )

Beste broeder, beste zuster in de islam: dit zijn sommige tekenen en kenmerken die als je die allen of sommige ervan vindt in iemand die beweert te kunnen genezen, op je hoede moet zijn en heel erg voorzichtig moet zijn:

1. Soms vraagt de leugenaar sommige bezittingen van de zieke en hij vraagt wat de naam is van de zieke persoon en wat de naam is van zijn moeder. (en niet de naam van zijn vader).
2. Sommigen eisen een bepaald soort offerdier met bepaalde specifieke eigenschappen, deze offerdier wordt vervolgens geslacht zonder de naam van Allaah te noemen. Het kan zijn dat hij (de heler) vervolgens het bloed van het dier op de zieke gaat smeren.
3. Sommige zogenaamde helers spreken teksten uit die niet te verstaan zijn en gaat dit op de zieke blazen, soms gemixt met wat Qoraan verzen.
4. Soms gebiedt de heler de zieke om een exacte periode afstand te nemen van de rest van de mensen, en zich af te zonderen in een donkere kamer die " Al-Hadjbah" wordt genoemd. (Let hier op dat voor de zieke, als het een man is, de salaah met de djamaa'ah in de moskee onmogelijk wordt gemaakt.)
5. Soms wordt aan de zieke gevraagd om een paar dagen geen water aan te raken. (Waardoor hij/zij geen woedoe doet en dus vervolgens geen salaah doet!)
6. Van de belangrijkste tekenen en duidelijkste kenmerken van zo'n leugenaar is zijn uiterlijk. Je ziet hem met een af geschoren of afgeknipte baard. Zijn kleren zijn te lang en niet volgens de soennah, lange snor, lange nagels, rookt. Het behandelen van vrouwen doet hij op een manier dat hij alleen is met haar, of gedeelten van haar lichaam ziet die bedekt moet blijven voor hem. Vrouwen aanraken, afwezig zijn bij alle salawaat (gebeden) van salawaatoel djamaa'ah (=gezamenlijke gebeden in de moskee) of sommige van die salawaat in de moskee, en nog meer van zulke overtredingen van de sharie'ah (=islamitische wetten) begaat hij.
7. Men ziet om de helers heen hulpjes en rechter handjes, die hem verheiligen en zijn werken en daden en de resultaten ervan met erg overdreven bewondering beschrijven en hoog er tegen aan kijken. Deze hulpjes noemen hem met: SHEIHK of ASSAYYID (=de heer) of MAWLAANAA.
8. Van hun werken is: het beweren dat zij het onbekende weten (=ilmoel Qaib), door de hand te lezen of een koffie kopje of het terugbrengen van de gestolen/verloren goederen. Zie extra uitleg over Al-Qaib aan het eind van dit artikel.
9. Sommigen van hen geven aan de zieke een hidjaab (=bescherming) bestaande uit een stukje papier waarop vierkantjes, letters en cijfers zijn getekend, wat de zieke bij zich op een onzichtbaar gedeelte van zijn lichaam moet dragen.

10. Soms geeft de heler aan de zieke iets wat hij/zij moet begraven in de grond of bij hem/haar thuis of bij iemand anders!. (door dit laatste te doen, wordt de eigenaar of bewoner van dat huis een derde partij van de sihr. Meestal is hij/zij degene die de effecten van de magie voelt, in de vorm van vreselijke haat naar iemand of iets, of juist liefde naar iemand of iets. En zo brengt de magieman schade aan anderen en verstoort hij hun leven zonder dat de geplaagden iets snappen van deze rare ongepaste effecten. Meestal wordt dat wel opgemerkt door de omstanders (vrienden, familie).
11. Sommigen van hen geven de zieke papieren rolletjes, die de zieke moet verbranden om zo zichzelf van wierook te voorzien, of het als wierook gebruiken voor zijn huis. En dat voor een bepaalde periode 's ochtens en 's avonds.
12. Sommigen schrijven stukjes Qoraan verzen op papier met de safraan (=soort gele of roodachtige kruiden) of geschreven met iets anders. Om de Qoraan verzen heen staan letters en woorden die niet te lezen zijn, mensen noemen dit papiertje "Al-'Aziemah" of "Al-Mahw of Al-Mahaayaa" omdat dit gedumpt wordt in water die zich in een beker bevindt, het water wordt vervolgens door de zieke gedronken voor een paar dagen.

Als men goed kijkt naar punten van 9 tot en met 12 zal ontdekt worden dat Qoraan verzen volgens hen: of gedragen, begraven, verbrandt (als wierook) of gedronken moeten worden. Al deze handelingen zijn niet toegestaan noch in het boek van Allaah s.w. noch de soenah van de boodschapper van Allaah s.a.w. en zijn sahaabah (=met gezellen) en de salaf as-saalih (de geleerden van de gezegende eerste drie jaar na de hidjrah van onze boodschapper).

### **Waarschuwing:**

Een oprechte waarschuwing over het volgen, afhankelijk zijn van en geloven in de volgende zaken:

1. Horoscopen in kranten en magazines;
2. Magie shows;
3. Hand lezen;
4. Koffie kopje lezen;
5. Lijnen trekken in het zand;

Al deze zaken hebben te maken met mensen die beweren dat ze Al-Qaib weten te achterhalen!! Waar alleen Allaah s.w. en niemand naast hem de kennis over heeft.

Allaah s.w. zegt in de heilige Qoraan:

**☞ Zeg, oh Mohammed,; "niemand en niets in de hemelen of op aarde, kent het onwaarneembare behalve Allaah s.w." En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt. ☞ Soerat: Annaml (27) :65**

De boodschapper van Allaah zegt:

**" diegene die naar een helderziende (of iemand die verloren dingen en personen beweert te kunnen vinden) gaat, en hij gelooft hem in wat hij zegt, dan is diegenen ongelovig in wat mij is geopenbaard." (hadieth sahieh)**

Dus als je naar zo'n man toe gaat en je vraagt hem om je hand te lezen terwijl je overtuigt bent dat hij de toekomst kan voorspellen of het onwaarneembare kan weten, dan ben je kaafir geworden in datgene wat aan onze boodschapper is geopenbaard, dus de Qoraan en de soennah dus de hele dien

de hele islam. Logisch, want wie dat doet is een mushrik geworden!. Want je hebt een eigenschap van Allaah aan een mens toegekend. Het is hetzelfde als je zegt dat imaam Mohammed mensen uit de dood kan roepen! Doden opwekken is alleen het werk en de eigenschap van Allaah enkel en alleen. Ken je deze eigenschap aan een ander toe, wie dan ook, dan heb je twee of meer goden, dus ben je mushrik, moge Allaah ons beschermen voor kufr en shirk.

## **Hoe je jezelf kunt beschermen voor de magie, djin en het boze oog?**

Allaah s.w. zegt in de heilige Qoraan:

**☪ En Wij zenden (dat) van de Qoraan neer wat genezing en barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeedert voor de onrechtvaardigen slechts verlies. ☪ Soerat: Al-Israa (17) :82**

En onze boodschapper s.a.w. van Allaah s.w. zegt:

**“Voorzeker, Allaah s.w. geeft geen genezing (van welke ziekte dan ook) in iets wat haraam is.”** (Al-Boekhaari)

En hij s.a.w. zei:

**“Jullie moeten medicijnen gebruiken, maar niet in iets wat haraam is”**

Abu-Daawoed.

De hierboven staande hadieth is een wet die altijd toegepast moet worden. Als de grootste arts tegen je zegt dat jou genezing is om bier of alcohol te drinken af varkensvlees te eten, dan moet je tegen hem zeggen dat Allaah s.w. geen genezing tegen ziektes heeft geplaatst in iets wat Hij s.w. voor zijn dienaren heeft verboden (haraam is).

Hetzelfde geldt ook voor deze faqieh of sheikh of mawlaana die beweren dat zij deze plagende djin of actieve sihr of boze oog kunnen helen als je een geit met bepaalde eigenschappen slacht zonder de naam van Allaah te noemen. Of de reeds genoemde dingen moet doen die tegen de islam zijn.

## **Bescherm methoden :**

1. Zorgen dat de tawhied (de eenheid van Allaah) tot diep in je bestaan is doorgedrongen. Je uiterste best doen om de soennah van de boodschapper s.a.w. te volgen. En ver blijven van elk soort shirk en bid'ah.
2. Je best doen om sterk verbonden te zijn met Allaah s.w. en het op laten bloeien van de ziel door: Qoraan reciteren, de betekenis diep in je laten dringen ook al is het alleen al met de vertaling van de betekenis van de Qoraan (dus alleen lezen helpt niet zoveel als je de betekenis

niet begrijpt!). Je houden aan de begin principes van de islaam (arkaanoel-islam en arkaanoel-iemaan).

3. Altijd bezig zijn met dhikr Allaah d.m.v. het reciteren van de overgeleverde smeekbeden en doe'aa's, met de volle overtuiging dat deze doe'aa's de beste en sterkste wapens zijn. (*Dhikroel- Laah = herinneren aan Allaah = aandenking van Allaah = bezig zijn met Allaah s.w. heeft geen bepaalde tijden om te doen. Als je de soennah van de boodschapper in praktijk gaat brengen (zijn voetstappen volgt) dan zul je ontdekken dat je eigenlijk alle momenten in je dag bezig bent met Allaah*). Voorbeelden van deze dhikr is:

- a) Het lezen van Aayatoel-koersi (het vers van het voetenbankje): dit is het waardevolste vers in de heilige Qoraan. Het wordt gelezen na het verrichten van elke verplichte salaah en voor het slapen gaan.
- b) Het lezen van soeratoel-Ikhlaas (Qoel hoewal-laahoe Ahad....) en de twee moe'awidtain (=de twee beschermers) dat zijn: Qoel A'oedoe birabbil falaq... en Qoel A'oedoe birabbin-naas... na iedere verplichte salaah **één keer**. En na salaatoel-Fadjr en salaatoel-Maqrib **drie keer**.
- c) *“Bismillaahil-ladtie laa yadurru ma'a ismihie shai-oen fil-ardi walaa fis-samaa. Wa hoewas-samie'oel-'aliem. A'oedoe bi kalimaatil-laahit-taammaat min sherri mee khalq.”* Drie keer na salaatil-Fadjr en salaatil-Maqrib.
- d) Zorgen dat je ten alle tijden woedoe hebt, de hele dag door en voor het naar bed gaan. (De djin komt niet dichtbij iemand die woedoe heeft.). Goed opletten dat je alle salawaat op tijd doet en de nawaafil verricht (de niet verplichte salawaat).
- e) Allaah bescherming vragen voor het binnen treden van de WC met:

*“Allaahoemma innie a'oedoe bika minal khoebthi wal khabaa-ith.”*

*(O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen al het slechte en zij die slecht doen.)*

## **D**e Roegyah volgens de sharie'ah :

Roegyah (= jezelf of iemand anders helen volgens de sharie'ah en volgens de soennah.)

Allaah s.w. en zijn boodschapper s.a.w. hebben ons toegestaan om onszelf of anderen te genezen door middel van Roegyah met de volgende voorwaarden:

- 1) De Roegyah moet verricht worden met de overgeleverde doe'aa's (=smeek gebeden) die te vinden zijn in de Qoraan of de betrouwbare soennah.
- 2) De Roegyah moet verricht worden in Arabisch taal met een duidelijk te verstane stem.

- 3) Dat je met overtuiging gelooft dat de Roeqyah op zich geen voor- of tegenspoed kan brengen zonder de macht en de wil van Allaah. Dus als Allaah het niet wil dan zal de beste Roeqyah van de beste moslim met het schoonste hart niet helpen!

## **S**ommige overgeleverde doe'aa's :

- 1) ❁ **Laa ilaaha illaa anta, soebhaanaka innie kuntu minadtaalimien.** ❁

Soerat Al-Anbiyaa (21):87

betekenis: "Er is geen God dan U, Heilig Bent U: voorwaar, ik behoorde tot de onrechtvaardigen."

- 2) ❁ **Rabbi innie massaniyad-durru wa anta arhamoer-raahimien .** ❁

betekenis: "Oh, mijn Heer. Voorzeker, ik lijd aan ziekte en U bent de meest barmhartige, de meeste genadevolle "

- 3) "Allaahoe rabban-naas, idhabil-bas, ishfi anta-shaafi, laa shifaa illaa shifaa-oek, shifaa-an laa yuqaadiru saqamaa."

Betekenis: " Oh, mijn Heer, de Heer der mensen, laat de ziekte verdwijnen, genees me, U bent de genezer. Er is geen genezing behalve die van U. Een genezing die sterker is dan de ziekte."

- 4) " Bismillaahi oerqiek, min koelli shai-in yudhiek, wa min koelli nafsin aw 'aini haasid, Allaahoe yoeshfiek, bismillaahi oerqiek."

Betekenis: "In de naam van Allaah doe ik Roeqyah op je, van al datgene waar jij aan lijdt en tegen elke kwade ziel of elk boos oog van een afgunstige, moge Allaah je genezen. In de naam van Allaah doe ik Roeqyah op jou."

N.B.

Al-Qaib is alles wat achter de twee beperkingen die Allaah de mensheid heeft opgelegd:

- 1) **De plaats beperking:** dat je niet in twee plekken tegelijk kunt zijn, en dus daardoor niet kunt weten wat je broer Ali, die in Marokko woont, doet op het moment dat je in de moskee zit. Dit allemaal zonder de bekende zichtbare middelen zoals: telefoon, e-mail enz.

- 2) **De tijd beperking:** dat je onmogelijk kunt weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Een minuut na de minuut waarin je nu leeft is ook een toekomst, je kunt niet voorspellen hoe die minuut zal zijn, en wat er in de komende minuten allemaal gaat plaats vinden! De tijd voor je geboorte is ook Qaib, het is immers onmogelijk dat je ooggetuige van die tijd bent geweest, want je bestond gewoon nog niet! Daarbij komt ook de tijd waarin je een baby was of wanneer je slaapt.

Als een moslim dit goed begrijpt, dan begrijpt hij ook dat alleen Allaah "aalimoel Qaib" is. (de Kenner van het ongeziene). De Enige Die de volmaakte kennis bezit is Allaah, en een volmaakte kennis geeft geen beperkingen. Daarom kunnen we niemand deze volmaakte eigenschap toekennen, noch aan een profeet noch een engel (behalve wat zij van Allaah via de wahy ( openbaring) door krijgen), laat staan een Saahir die met de shayaatien werkt.

Want alleen met de hulp van de djin kan hij tegelijk (zogenaamd) in verschillende plekken zijn.