

# Roddelen

## Al Riybah

“Riybah” is geen makkelijke term om te vertalen; er is geen gelijkwaardig woord in een Europese taal, al komt **“roddelen”** er het dichtste bij.

Riybah houdt ook **“achter de rug praten in, laster en kwaadsprekerij.”**

Welk woord we ook kiezen we kunnen niet weglopen voor het feit dat riybah ons allen raakt.

We zijn er allemaal slachtoffers van, en we moeten eerlijk zijn, we hebben allemaal schuld aan deze zonde. Riybah moet niet licht genomen worden; het kan heel veel kapot maken!

Als we als muslim-ummah een willen zijn, moeten we tegen riybah vechten!

Echte broederschap kan niet bestaan zonder de innerlijke kwaliteiten van vertrouwen en onderling vertrouwen. Dus alles wat leidt tot wantrouwen en achterdocht moet uitgeroeid en vermeden worden!

*Heeft de profeet niet gezegd dat een moslim geen perfecte moslim is zolang hij voor een andere moslim niet wenst wat hij voor zichzelf wenst?*

(Bukharie en Muslim)

Islaam is een praktiserend geloof, dat de menselijke natuur erkend en oplossingen en geneesmiddelen biedt voor de problemen die ons omringen.

Iedere menselijke gemeenschap heeft met roddelen te maken en Islaam leert ons hoe je het kan overwinnen op een bewuste en menselijke manier.

De Qoraan zegt heel duidelijk:

**“...NOCH SPREEK SLECHT OVER ELKAAR ACHTER ELKAARS RUGGEN.  
ZOU IEMAND VAN JULLIE HET VLEES VAN ZIJN DODE BROEDER WILLEN ETEN?  
NEE, JULLIE ZOUDEN HET WEERZINWEKKEND VINDEN.  
WEES JE BEWUST VAN ALLAH...”**

(soerat al- Hujurat (49:12))

Ibn Kathier zegt in zijn uitleg (“tafsier”) over deze soerat:

*“Er zijn overleveringen wat betreft riybah, die het sterk veroordelen.  
Allah vergelijkt riybah met het eten van een dode zijn vlees, omdat je dat vanuit je natuur haat,  
moet je volgens de Shari`ah riybah ook haten.”*

Ibn Mas`ood heeft overgeleverd in een hadith sahih verzameld door at-Tabarani:

*“We zaten met Rasuulullaah (s.a.s.), en een man stond op en vertrok, waarna een andere man slecht over hem begon te spreken. Rasuulullaah (s.a.s.) zei:  
“Maak je tanden schoon, van het vlees ertussen.” De man vroeg: “Wat moet ik schoon maken tussen mijn tanden? Ik heb geen vlees gegeten!” Rasuulullaah (s.a.s.) antwoordde: “Je hebt net het vlees van je broeder opgegeten.”*

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei;

*“Weten jullie wat riybah is?” De metgezellen zeiden: “Allah en Zijn boodschapper weten het `t best.” Hij (s.a.s.) zei: “Het is iets over je broeder zeggen wat hij niet leuk vindt.”*

(Sahih Sunan at-Tirmidhie)

Sjeitaan komt via allerlei wegen naar de mensen om ze aan te sporen tot roddelen. Hij fluistert de mensen in: Wat je zegt is waar, dus er is niks mis mee. Rasuulullaah (s.a.s.) verbood het ons om zo te praten, want de hadieth zegt:

*“O Rasuulullaah (s.a.s.), wat is riybah precies?” Hij (s.a.s.) zei: “Het is iets over je broeder zeggen waar hij een hekel aan heeft.”*

*De man vroeg: “Wat als het waar is wat ik zei?” De profeet antwoordde:*

*“Als wat je zei waar was, dan heb je kwaad gesproken en als het niet waar was, dan heb je belasterd.”*

(overgeleverd door Abu Hurayrah en verzameld door Muslim, Abu Dawud en Imaam Maalik)

In “al ahadith al- mughtarah” van al Diya` al-Maqdisi heeft Anaas bin Maalik overgeleverd:

*“De Arabieren bedienden elkaar op hun reizen. Abu Bakr en Umar hadden een man bij zich die hun bediende. Op een dag werden ze wakker en merkten dat hij geen eten voor hun had gemaakt. De een zei tegen de ander: “Die is aan het slapen, alsof hij nog thuis was.”*

*Dus maakten zij hem wakker en zeiden tegen hem: “Ga naar Rasuulullaah (s.a.s.) en zeg tegen hem: “Abu Bakr en Umar sturen u salaams en vragen u om iets te eten te krijgen.”*

*Hij (s.a.s.) antwoordde op deze vraag: “Ze hebben gegeten.”*

*Ze waren zo verbaasd dit te horen dat ze naar de profeet toe gingen en vroegen: “O Rasuulullaah (s.a.s.) we stuurden u een boodschapper om eten en u zei dat we al gegeten hadden. Wat hebben we dan gegeten?”*

*Hij (s.a.s.) zei: “Het vlees van jullie broeder. Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, ik kan vlees tussen jullie tanden zien.”*

*Ze zeiden: “Smeeek om vergeving voor ons.”*

*Hij (s.a.s.) zei: “Laat HEM bidden om vergeving voor jullie.”*

Amr bin Shu`ayb heeft gehoord van zijn vader, die het weer van diens vader had gehoord:

*“De mensen spraken tegen Rasuulullaah (s.a.s.) over een man :”Hij eet niet totdat hij gevoed wordt en hij bezoekt niemand, totdat zij hem eerst bezocht hebben...”*

*Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Jullie hebben over hem geroddeld.”*

*Ze zeiden: “O Rasuulullaah! We hebben iets over hem gezegd wat waar is.” Hij (s.a.s.) zei: “Het is erg genoeg dat jullie iets over jullie broeder hebben gezegd wat waar is.”*

(al-Isbahani, met een hasan isnaad. In Sahih al-Targhib wa`l-Tarhib heeft al-Albani het hasan verklaard.)

En in een hadieth overgeleverd door Abu Barzah al-Aslami en al Bara` ibn `Azib zegt Rasuulullaah (s.a.s.):

*“O jullie mensen, die mondeling jullie geloof dienen, terwijl het niet in jullie harten is!*

*Roddel niet over de moslims en maak hun fouten niet bekend.*

*Hij die de fout van een moslim blootgeeft, Allah zal zijn fouten blootgeven en als Allah zijn fouten blootgeeft, zal het voor iedereen zichtbaar zijn, zelfs al zou hij in het binnenste van zijn huis schuilen.”*

We moeten juist elkaar beschermen en elkaars fouten bedekken:

In een hadieth overgeleverd door Abu Hurayrah heeft Rasuulullaah (s.a.s.) gezegd:

***“In dit leven en het volgende, zal Allah de fouten bedekken van iemand die een moslim z'n fouten bedekt.”***

(verzameld door at-Tirmidhie en Sahih verklaard door Sheigh al-Albanie. )

En in een andere hadieth overgeleverd door Abu ad-Darda heeft Rasuulullaah (s.a.s.) gezegd:

***“Op de Dag der Opstanding zal Allah het vuur opzij laten gaan voor het gezicht van iemand die de eer van zijn moslim broeder verdedigde, buiten diegene zijn aanwezigheid om.”***  
(sahih Sunan at-Tirmidhie)

Wanneer anderen aan het roddelen zijn ,moet je er niet aan meedoen, door stil te blijven luisteren, want in een hadieth uit Bukharie en Muslim heeft Hudhayfah overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

***“de luistervink (“al Qattaat” in het Arabisch; dat wil zeggen: iemand die luistert, onafhankelijk of hij wel of niet door vertelt wat hij gehoord heeft.), die er een gewoonte van maakt ( mee te luisteren) zal het Paradijs niet binnen gaan.”***

En in een andere hadieth uit Bukharie en Muslim zegt Rasuulullaah (s.a.s.)

***“Degene die roddels heeft gehoord en ze vervolgens verspreidt, zal het Paradijs niet binnengaan.”***

En Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

***“onder de dingen, welke iemand zijn Islaam compleet maken, is het vermijden van dingen die hem niet aangaan.”***

Evenzo zegt Allah in de Qoraan (soerat-al-Qashash 28:55)

**DIEGENEN DIE, WANNEER ZIJ NUTTELOOS GEPRAAT HOORDEN, ZICH ERVAN AF WENDDEN, EN ZEIDEN; “VOOR ONS ONZE DADEN EN VOOR JULLIE JULLIE DADEN...”**

Abu Hurayrah heeft een hadieth in Sahih Muslim overgeleverd waarin Rasuulullaah (s.a.s.) gezegd heeft:

***“Benijd elkaar niet, koester geen wrok tegen elkaar en doe geen vals bod (in verkoop) t.o.v. elkaar, noch boycot of bespioneer elkaar; maar wees i.p.v. dat ware dienaren van Allah en broeders van elkaar.***

***Een moslim is de broeder van een moslim; hij brengt hem geen schade toe, noch vernedert hij hem of veracht hij hem.”*** Hij (s.a.s.) wees toen naar zijn borst en zei:

***“Taqwa” (Godsvrees/ Gods bewustzijn ) zit hier. Het is heel slecht wanneer een moslim neerkijkt op een moslim. Alles van een moslim is verboden voor een andere moslim; zijn bloed is heilig, zijn eer (“`ard”) en zijn bezit zijn ook heilig.”***

Luisteren en aandacht geven aan geroddel is dus verboden. Je moet niet met mensen samen blijven zitten die dat doen. Weigeren te luisteren naar riybah is een van de kwaliteiten van een gelovige. Een moslim zijn eer en respect moeten beschermd worden, we moeten altijd iets goeds over elkaar

zeggen, en onze oren beschermen tegen het luisteren naar geroddel en onze tongen beschermen om het zelf te spreken.

Ibn Kathier zegt in zijn tafsier van soerat al-Hujurat;

*“Riybah is verboden (“haraam”) volgens de overtuigingen en i.h.a. zijn er geen uitzonderingen voor, behalve in omstandigheden waarin het nodig is over mensen te praten, b.v. bij het vaststellen van het wel of niet waarheidsgetrouw zijn van hadieths-overleveraars en bij het geven van “al-nasihah” (oprecht advies).*

In een hadith uit Sahih Muslim heeft Rasuulullaah (s.a.s.) gezegd:

*“Iedere muslim heeft zes rechten t.o.v. een andere muslim.*

*Men vroeg: “Welke rechten zijn dat, o boodschapper van Allah?”*

*Hij zei: “Als je hem ontmoet, met “salaam aleikum” groeten, als hij je uitnodigt, op de uitnodiging in gaan, als hij je om advies vraagt moet je dat aan hem geven...”*

Zoals blijkt uit de volgende hadieth uit Bukhari en Muslim:

*Aishah heeft overgeleverd dat Hind, de vrouw van Abu Sufyan tegen Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Abu Sufyan is een gierige man en geeft me niet genoeg geld voor mezelf en mijn kind, maar ik neem van hem zonder dat hij dat weet.” Hij (s.a.s.) zei: “Neem dat wat genoeg is voor jou en jouw kind, en niet meer.”*

Of b.v. wanneer je iemand een huwelijksadvies geeft, zoals blijkt uit de volgende hadieth:

*Fatimah bint Qays heeft overgeleverd dat ze naar Rasuulullaah (s.a.s.) kwam om advies i.v.m. trouwen, nadat zowel Mu`aawiyah bin Abu Sufyan als Abu`l Jaham haar een aanzoek hadden gedaan. Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Mu`aawiyah is arm en heeft geen geld en Abu Jaham haalt de stok niet van zijn schouder (of hij slaat zijn vrouwen, of hij reist veel) dus trouw niet met een van hun, maar met Usaamah.”*

(Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidhee, an-Nasaa`ee en Ibn Maajah.)

En het Qoraanvers in soerat an-Nisaa (148) bewijst ook dat je iemand mag waarschuwen, wanneer jouw eigen ervaring met iemand slecht was:

**“ALLAH HOUDT NIET VAN HET UITEN VAN BELEDIGENDE TAAL IN HET OPENBAAR, BEHALVE DOOR IEMAND DIE ONRECHT WORDT AANGEDAAN...”**

In andere omstandigheden moet er alles aan gedaan worden om roddel en kwaadsprekerij te voorkomen.

Al-Qurtubi zegt: “De geleerden zijn het erover eens dat het een grote zonde is, en deze zonde begaan vereist tauba (berouw) t.o.v. Allah.” (Qurtubi; tafsier surat al-Hujurat)

Dit is afgeleid uit Allahs woorden:

**“ZOU IEMAND VAN JULLIE HET VLEES VAN ZIJN DODE BROEDER WILLEN ETEN? NEE, JULLIE ZOUDEN ER AFKEER TEGEN HEBBEN.” (al-Hujurat 49:12)**

Bewijzen dat riybah tot de grote zonden behoort vind je in de volgende hadieths:

Aisha heeft overgeleverd dat ze tegen Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

*“Zie je dat Safiyyah (een andere vrouw van Rasuulullaah) zo en zo is?” Bedoelende dat zij klein was. Rasuulullaah (s.a.s.) antwoordde: “Je hebt een woord gesproken, welke als het met het water van de oceaan vermengd zou worden, dan zou het water zwart worden.”*  
(Abu Dawud; hadieth sahih)

al-Baraa bin `Azib heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd :

*“Er zijn 72 graden van riybah, de minst erge staat gelijk aan vreemd gaan met je eigen moeder en de ergste daarvan is wanneer een man zijn broeder zijn eer beledigt.”*

(overgeleverd door at-Tabarani, hadith da'eef (zwak). Maar Sjeigh al-Albani zegt dat er andere overleveringen met dezelfde boodschap zijn, via andere isnaads, waardoor hij sahih is.)

Kijk hoe erg dit is! Wat een serieuze zonde het is. Waar is onze imaan? Waar is het geloof dat ons zal tegenhouden om nog langer de eer van onze broeders en zusters aan te tasten? Worden we niet bang als we lezen wat Rasuulullaah (s.a.s.) zag tijdens zijn hemelreis?

Anaas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei:

*“Toen ik op hemelreis was, kwam ik langs een groep mensen die nagels van koper hadden waarmee ze hun gezichten en borsten open krabden. Ik vroeg: “Wie zijn dat, o Jibraiel?” Hij antwoordde: “Zij zijn degenen die vlees van de mensen aten en hun eer aantastten.”*

(Sahih Sunan Abi Dawud, nr.4082)

En Jabir heeft overgeleverd:

*“We zaten samen met Rasuulullaah (s.a.s.) toen er een bedorven lucht kwam. Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Weten jullie wat deze geur is? Dit is de stank van degenen die over de gelovigen roddelen.”*

(Bukharie: al adab al-mufrad: hadith hasan)

Maar wij hebben onze tongen toegestaan om er een gewoonte van te maken om zo te praten, zonder dat we ons realiseren dat dit riybah is. Laten we dus leren over Islaam; leren wat halal en wat haraam is, zodat we ook kunnen onderscheiden welke gesprekken wel en niet toegestaan zijn.

In soerat al-Mutaffifin 83:4-6 staat:

**“DENKEN ZIJ ER NIET AAN DAT ZIJ GEROEPEN ZULLEN WORDEN OM AF TE REKENEN?  
OP EEN MACHTIGE DAG, EEN DAG WANNEER ALLE MENSEN VOOR DE HEER DER WERELDEN ZULLEN STAAN?”**

En in soerat al-Hujuraat staat in vers 11:

**“O GELOVIGEN, LAAT EEN GROEP (VAN MENSEN) GEEN ANDERE GROEP BESPOTTEN, HET KAN ZIJN DAT DE LAATST GENOEMDEN BETER ZIJN DAN DE EERST GENOEMDEN.  
NOCH LAAT VROUWEN ANDERE VROUWEN BESPOTTEN, HET KAN ZIJN DAT DE LAATST GENOEMDEN BETER ZIJN DAN DE EERST GENOEMDEN.  
NOCH BELASTER ELKAAR, NOCH BELEDIG ELKAAR DOOR BIJNAMEN.  
HOE SLECHT IS HET OM JE BROEDER TE BELEDIGEN, NA AANVAARDING**

## VAN GELOOF...

Deze verzen werden geopenbaard aan Rasuulullaah (s.a.s.), nadat een groep van de Tamim-stam de metgezellen van de profeet: Bilaal, Salmaan, Ammaar en anderen, die vroeger slaven waren geweest, belachelijk hadden gemaakt.

Bilaal, wiens ouders uit Ethiopie waren, Salmaan, wiens ouders uit Perzie waren en Ammaar wiens ouders Arabische slaven waren, waren allen beter dan degenen die hun bespotten. Dat had niets te maken met hun ras of achtergrond, maar met alle opofferingen die zij voor Islaam gemaakt hadden.

Ahmad heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.)

*“Abu Dharr berispte voor het spottend roepen naar Bilaal van “He zoon van een zwarte vrouw”. Rasuulullaah (s.a.s.) zei:*

*“Voorzeker ben jij niet beter dan een bruine man of een zwarte man, behalve door taqwa.”*

## WAT KUNNEN BEWEEG- REDENEN ZIJN VAN MENSEN OM TE RODDELEN?

De eerste reden kan zijn dat iemand boos is om iets wat er tegen hem gedaan is of over hem gezegd is, en hij “moet zijn ei kwijt” door dit aan iemand te vertellen.

Het is beter voor hem de situatie met geduld te dragen i.p.v. boos te zijn of zelfs iets terug te willen doen.

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd in een hadieth uit Sunan Abu Dawud (3997):

*“Degene die zijn woede onder controle houdt, zelfs wanneer hij in de positie is dat hij het in daden kan omzetten, zal op de Dag des Oordeels door Allah voor alle mensen geroepen worden, en hij zal van “al hur al `ayn” (bewoonsters van het Paradijs) mogen kiezen wie hij wil.”*

Of wanneer een groep zit te praten over anderen, en iemand wil hun hierin stoppen, kan diegene bang zijn dat ze hem niet meer zullen mogen en zullen buiten sluiten.

Maar Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

*“Wie ook maar iets slechts bemerkt moet het voorkomen met zijn hand, als hij dat niet kan, dan met zijn tong, en als hij dat niet kan dan moet hij het met zijn hart haten, maar dat is de laagste vorm van geloof.”*

(overgeleverd door Abu Sa`eed al Ghudrie, verzameld door Muslim en Abu Dawud.)

Of omdat iemand zijn eigen positie bij anderen wil verbeteren, door b.v. te zeggen “die en die is zo verwaand, ze denkt dat ze alles beter weet, “ maar we moeten ons voor ogen houden dat wat bij Allah is ,beter en blijvend is en deze wereld in vergelijking met het hiernamaals niet eens de waarde heeft van een vlieg zijn vleugel.

Een ander kan beter zijn dan jijzelf, kijk maar wat de hadieth zegt:

*“Misschien is het die man, die deuren in zijn gezicht dicht gegooid krijgt, maar als hij iets bij Allah zou zweren en Hem om iets zou vragen, zou Allah het voor hem doen!” (Muslim, Ahmad)*

Of het kan zijn dat iemand iets over een ander zegt om mensen aan het lachen te maken, daarover heeft Rasuulullaah (s.a.s.) gezegd:

*“Wee hem, die leugens over iemand zegt om mensen aan het lachen te maken, wee hem, wee hem!” (at-Tirmidhie, Abu Dawud in Ghayah al Maram nr.376)*

Of omdat iemand jaloers is. Maar waarom je ook roddelt, degene waarover je roddelt zal het op Yaum al Qiyamah beter dan jou hebben.

Of omdat iemand vals is beschuldigd; hij mag wel zijn onschuld beschermen, maar hij hoeft niet de naam te noemen van degene die het wel heeft gedaan, om er zodoende vanaf te komen.

Iemand kan ook boos worden om iets haraams wat iemand heeft gedaan, en er over praten om zijn boosheid te uiten, maar hij moet diegene zijn naam niet noemen.

Iemand kan medelijden met iemand hebben en daarom zeggen "O arme die en die, "miskien", hij gaat door een heel moeilijke tijd." Ook al bedoeld hij het goed, het is beter geen naam te noemen.

Hoeveel slechts komt er niet voort uit het roddelen van moslims!

Al wordt het met een goede intentie gedaan, het maakt de daad daarmee nog niet goed.

Zoals Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd in een hadieth uit Sahih Muslim en Bukharie overgeleverd door Abu Hurayrah:

*"Allah ziet de slechte gedachten van de muslim gemeenschap door de vingers, zolang ze er niet over spreken of zich ernaar gedragen."*

Iemand kan iets over iemand zeggen achter zijn rug om, met als excuus " ik ga het ook in zijn gezicht zeggen hoor." Dat is niet goed, want diegene zegt iets achter zijn rug om wat hij niet leuk vindt, dat is riybah. En dat diegene het ook tegen hem persoonlijk wil zeggen, praat nog niet goed dat hij het nu achter zijn rug om zegt. Bovendien als diegene het toch tegen hemzelf wil zeggen, waarom dan nu ook tegen anderen? En welke garantie heeft hij dat diegene hem vergeeft? Ook wanneer je zegt "Moge Allah hem leiden" heb je op dat moment kritiek op hem geuit, dus moet je heel erg op je woorden passen! Ook heel veel moslims die vaak in de moskeeën zijn, en anderen naar Islaam willen uitnodigen, begaan riybah. Wanneer zij een zondaar zien beginnen zij over hem te roddelen, b.v. dat zijn kleding niet goed is, of hij niet bidt, of geen geld aan de moskee geeft. Wanneer deze zondaren horen dat er over hun geroddeld wordt, geven zij te kennen die moslims te haten en niet vertrouwen.

Zij die veel in de moskee zijn en dawaa (uitnodiging) maken, zouden er goed aan doen met zorg en liefde naar hun broeders te kijken die in zonden verkeren, en meer hun best moeten doen hun naar het rechte pad te brengen, met wijze, bezorgde, betrokken manieren, i.p.v. hun te veroordelen!

*Abu Dharr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei, nadat hij hem had gevraagd: "O Rasuulullaah, wat zijn de beste daden?" "Geloven in Allah en Jihad (strijden) voor Zijn zaak."*

*Ik vroeg: "Welke slaven zijn het beste om vrij te laten?" Hij zei: "Degenen die het meest geliefd bij hun eigenaren zijn." Ik vroeg: "Wat als ik dat niet doe?" (zo'n slaaf bevrijden)*

*Hij zei: "Help iemand die iets probeert te doen, of doe iets voor iemand die het zelf niet kan." Ik vroeg: "O Rasuulullaah (s.a.s.) wat als ik daartoe niet in staat ben?" Hij zei: "Stop jezelf om mensen pijn te doen, want dit zal een sadaqah (liefdadigheid) zijn, van jou voor je eigen bestwil."*

*(Bughaarie en Muslim)*

Of iemand kan roddelen vanuit tijd verdrijf, gewoon omdat hij niets beters te doen heeft Maar Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

*"de nakomeling van Adam zal door zijn Heer op de Dag der Opstanding over vijf dingen ondervraagd worden:*

*zijn leven; en hoe hij het doorgebracht heeft, zijn jeugd en hoe hij die besteed heeft, zijn rijkdom en hoe hij die verdiend heeft, en waar hij het aan uitgegeven heeft, en wat hij deed met de kennis die hij verwierf.”(at-Tirmidhie; Sahih sunan, nr. 1969)*

In plaats van te roddelen, kunnen we beter eerlijk en op een wijze manier praten tegen de persoon om wie het gaat. Waarom confronteren we de ander niet met zijn fouten, want zo spoor je iemand aan tot het goede en help je hem juist, en kom je de woorden van Allah na uit soerat al- Fussilat (41: 33)

**“WIE IS BETER IN PRATEN DAN DEGENE DIE MENSEN NAAR ALLAH OPROEPT, OPRECHT WERKT EN ZEGT; “IK BEN VAN DEGENEN DIE BUIGEN IN ISLAAM”**

Verder zal iemand die jij rechtstreeks aanspreekt, zich waarschijnlijk bewust worden van zijn fout of zonde, terwijl wanneer je diezelfde woorden achter zijn rug om zegt, jijzelf schuld hebt bij Allah, omdat je het vlees van een andere moslim eet. Wanneer degene over wie je gepraat hebt via via hoort dat je dat gedaan hebt, zul je waarschijnlijk nog gaan liegen ook, door het te ontkennen.

Wens je echt voor je broeder of zuster wat je voor jezelf wenst, wanneer je over hem roddelt?  
Degene die voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst, heeft een hart dat geleid is; het pad van geloof is makkelijk voor hem gemaakt.

Degene die dat niet doet, moet voor zichzelf eens diep nadenken over de woorden van de profeet: “...hij gelooft niet werkelijk...” Denk na over de prijs die je zult moeten betalen voor het plezier dat je aan je roddelen beleeft!

Als we echt oprecht in onze Islaam zijn en in onze daden, dan zouden we wanneer we iets slechts zien, de persoon die dat doet confronteren, we zouden het open tegen hem zeggen, en ons hart luchten, zolang het puur voor de weg van Allah alleen is. Dan zou je zacht en met zorg met diegene praten en hem uitleggen dat je dit alleen voor hem doet omdat je voor hem hetzelfde als voor jezelf wenst. Je moet dan niets ongezegds in je hart achter laten. En altijd weer opnieuw hem helpen als je ziet dat hij terug valt. Ga door het goede aan te bevelen en het slechte te stoppen. Allah zegt:

**“JULLIE ZIJN DE BESTE DER MENSEN; HET GOEDE BEVELEND EN HET SLECHTE VERBIEDEND EN GELOVEND IN ALLAH.”**

(soerat al-Imraan,3:110)

Maar we kunnen in deze dagen zien dat de meeste mensen de voorkeur aan zonden boven gehoorzaamheid geven!

Wanneer we geroddeld hebben, moeten we “tauba” (berouw) hebben daarna, en dit heeft vier voorwaarden:

- Je moet stoppen met roddelen,
- je moet oprecht spijt hebben van wat je gedaan hebt,
- je moet je voor nemen het niet weer te doen,
- je moet je broeder om vergeving vragen.

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:

*“Iedere zoon van Adam begaat voortdurend zonden, en de beste van degenen die zonden begaan zijn degenen die berouw tonen.” (at-Tirmidhi, Ibn Majah)*

Maar Ibn Kathier zegt in zijn tafsier van soerat al-Hujurat:

“Sommigen zeggen dat hem om vergeving vragen geen voorwaarde is voor tauba, want misschien doet het diegene meer pijn dan wanneer hij er niet vanaf wist.”



Al-Nawawi zegt; "De `Ulema zeggen:" Als je riybah hebt gedaan, vraag dan je broeder om vergeving."

Hierover zegt Sheigh al-Albani:"Dit is zo wanneer je geen verkeerd resultaat vreest nadat je hem om vergeving hebt gevraagd, anders is het voldoende voor hem te bidden."

B.v: de duaa:"O Allah,iedere gelovige die ik heb beledigd, laat dat dan de reden zijn om hem dicht tot U te laten komen op de Dag der Opstanding."

"Allahoema fa`aayoemaa moeminien sababtuhu faasj`al dzalikalahu qoerbatan ilaika yaum ul qiyaama."

**"DEGENEN DIE UITGEVEN ( VOOR ALLAHS ZAAK) IN VOOR- EN TEGENSPOED, DIE BOOSHEID BEHEERSEN EN DIE MENSEN VERGEVEN; VOORZEKER ALLAH HOUDT VAN AL MOHSINOEN ( degenen die goed doen )**

( soerat ali-imraan: 134)

Ibn Kathier zegt over dit vers:

"Dit is bedoeld voor degenen die wanneer zij kwaad over iets zijn, hun woede onderdrukken. Zij doen dus niet wat zij eigenlijk voelden te willen doen. In plaats daarvan vergeven zij de persoon."

En Abu Huraira heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

*"De sterke is niet degene die mensen overmant door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf beheerst wanneer hij boos is."* (Boeghaarie)

Het is heel goed wanneer je hart schoon is tegenover andere moslims; dat je niets in je hart hebt van jaloezie, afgunst, boosheid, laat staan haat! Kijk maar naar de positie van de man in de volgende hadieth, overgeleverd door Anaas bin Maalik:

*"We zaten op een dag bij Rasuulullaah (s.a.s.) toen hij zei:*

*"Daar komt iemand aan op die weg die tot de bewoners van het Paradijs behoort."*

*Er kwam een man van de Ansaar (bewoners/ helpers van Medina) aan, die de druppels van woedoe uit zijn baard had lopen. In zijn linkerhand droeg hij zijn schoenen. Hij groette ons, en de volgende dag zei Rasuulullaah ( s.a.s.) hetzelfde over hem, toen hij weer op dezelfde manier langs ons kwam.*

*En ook op de derde dag. De profeet vertrok en Abdullah ibn Amr al Aas ging de man volgen en zei tegen hem: "Ik heb ruzie met mijn vader gehad en ik heb gezworen dat ik drie dagen niet meer bij hem thuis kom, ik wil je vragen of ik deze drie dagen bij jou kan blijven."*

*Abdullah vertelt dan dat hij na drie dagen bij hem gelogeed te hebben niets bijzonders ontdekt heeft, behalve dat hij `s nachts hem goede dingen hoorde zeggen ( duaa).*

*"Toen de drie nachten voorbij waren, en ik gezien had dat de werken die hij verrichtte "weinig" waren, zei ik tegen hem; "O dienaar van Allah! Er was niets tussen mij en mijn vader, maar nadat ik de profeet drie keer had horen zeggen dat jij een van de bewoners van het Paradijs zal zijn, heb ik dat tegen jou gezegd omdat ik wou zien welke daden jij verricht. En ik zag jou niet heel veel werken doen. Wat doe jij dat jij de plaats van het Paradijs krijgt toegezegd door de profeet?"*

*De man antwoordde: "Hei is niets meer dan wat jij gezien hebt, behalve dat ik niets in mij heb tegen een van de moslims. En ik heb geen hasad ( afgunst) tegenover andere moslims die iets goeds van Allah hebben gekregen."*

**Abdullah antwoordde: "Dat is het waarom jij die plaats hebt toebedeeld gekregen, en dat zullen wij nooit kunnen dragen." ( Sahih Ahmed)**

Laten wij vechten voor ware broederschap en zusterschap, en laten wij sjeitaan geen kans geven ons van elkaar te scheiden en ons tegen elkaar te keren, zodat hij als een wolf loslopende schapen kan pakken, die niet in hun kudde lopen. Denk aan de hadieth overgeleverd door Abu Huraira waarin Rasuulullaah (s.a.s.) zegt:

**"Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen: "Waar zijn diegenen die van elkaar houden omwille van Mij? Vandaag zullen zij in Mijn schaduw schuilen, en er is vandaag geen andere schaduw dan die van Mij." (Sahih Muslim)**

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft in een andere hadith, verzameld door Muslim gezegd:

**"Een man vertrok naar een nabije stad om een broeder op te zoeken. Allah stuurde een engel ( voor zijn bescherming) op zijn weg.**

**Toen de man de engel ontmoette, vroeg de engel hem; "Waar ga je naar toe?" Hij antwoordde: "Ik wil mijn broeder bezoeken die in deze stad woont." De engel vroeg: "Neem je iets waardevols mee? De man antwoordde; "Nee, ik heb geen wens, behalve hem te bezoeken omdat ik van hem houd ter wille van Allah alleen."**

**De engel zei tegen hem: " Ik ben een boodschapper van Allah, gestuurd om jou te vertellen dat Allah van je houdt, net zoals jij van je broeder houdt ter wille van Hem."**

En: **"De gelovige tot de gelovige is als een gebouw, de een ondersteunt de ander."**  
(Bughaarie en Muslim)

Als iemand wijs is en bang is voor Allah,  
Zal hij bezig zijn met zijn eigen fouten i.p.v. met die van anderen,  
Net als een zieke die te bezorgd is om zijn pijn  
Om over de pijn van anderen te kunnen nadenken.

Gebruikte boeken: -"hisnu al muslim" min adkaar al kitaab wal soena.

-Sahih bugharie en sahih Muslim.

-"gossip, and its adverse effects on the muslim community, door Husayn al-Awayishah.

