

De mensen VAN de hadieth



Het is heel belangrijk om te weten wie de mensen van de hadieth zijn en waarom ieder van ons hun methode moet volgen. Zoals de meeste zusters langzamerhand wel weten, heeft Rasuulullah (s.a.s.) in een betrouwbare hadieth, overgeleverd door Ibn Maajah gezegd:

“Mijn Ummah zal in 73 groepen verdeeld zijn, 1 zal naar het Paradijs gaan en de andere 72 naar het Vuur.”

Er werd gevraagd: “Wie zijn zij, O Rasuulullah?”(s.a.s.) “Zij zijn de Jamaa`ah” (degenen die zijn zoals mij en mijn volgelingen)

Dus degenen die de profeet en zijn metgezellen volgen in alle zaken; de soenah volgen en beschermen tegen alles wat toegevoegd of bedacht is; “ahlus-soenah” dus, zijn de mensen van de hadieth.

Zien we inderdaad niet allerlei groepen om ons heen; “Jamaa`atoet-tabliegh”, die veel da`wah doet, “Jamaat-al-Jihaad”, die geloven dat we Jihaad moeten doen zonder aan enige voorwaarden te hoeven voldoen, “soefiegroepen”, die o.a. geloven dat je door alleen maar “dzikrUllaah” (Allaah herdenken) te doen, al bij Allaah bent, “ahlul-bid`ah”, de moslims die dingen toevoegen en noem maar op...

En horen we niet maar al te vaak om ons heen; “Er zijn zoveel groepen, welke is nu de juiste? ...”

Allah en Rasuulullah (s.a.s.) hebben gezegd dat er groepen zullen komen en bid`ah en shirk. Rasuulullah (s.a.s.) heeft gezegd in een hadieth-sahieh (volgens Sheigh al-Albaanie);

“Al jamaa`a tu rahmah”; het één zijn met elkaar is een genade; een rahmah. En splitten; verschillen, is een straf..”

En in een andere hadieth uit Sahieh Bukharie zegt hij:

“Degenen die voor jullie waren verschilden, en vernietigden zichzelf daarmee.”

Allah heeft ons bevolen slechts één weg te volgen; “As-siraad-al-mustaqiem”, de rechte weg, waar we Allaah in iedere salaah om vragen.

Allaah zegt in soerat Aali-`Imraan :103:

“EN HOUD VAST, JULLIE ALLEMAAL, AAN HET KOORD VAN ALLAAH EN WEES NIET ONDERVERDEELD.”

En in soerat al-An`aam: 153:

**“EN WAARLIJK, DIT IS MIJN RECHTE WEG, DUS VOLG HET,
EN VOLG GEEN ANDERE WEGEN, WANT ZIJ ZULLEN JULLIE SCHEIDEN VAN
ZIJN WEG.”**

Rasuulullah (s.a.s.) heeft in een hadieth verzameld in Sahih Muslim (1921) gezegd:

“Er zal altijd een groep temidden van mijn Ummah blijven bestaan, die de waarheid zal beschermen...”

En in een andere hadieth-sahieh overgeleverd door Abu Hurayrah, heeft Rasuulullah (s.a.s.) gezegd:

“Allah zal iedere honderd jaar iemand uit deze Ummah naar voren brengen die de soennah zal laten herleven.”

Imaam Ahmed heeft hierover gezegd: “Diegene zal de mensen de soennah leren en leugens die over Rasuulullah (s.a.s.) gezegd zijn laten verdwijnen.” Diegene zal de soennah van bid`ah⁽¹⁾ scheiden en `ilm⁽²⁾ verspreiden. Het zal iemand met `ilm van dien⁽³⁾ zijn, die dag en nacht zorg heeft om `ilm en altijd tegen bid`ah vecht.

Hij zal altijd erover praten of schrijven of les geven. Als iemand heel bekend is onder de muslims, maar hij voldoet niet aan deze kenmerken, dan telt hij niet.

Abdul Azeez werd over deze hadith gevraagd en hij antwoordde dat het Sheigh al-Albaanie (rahimahullaah) is. In het einde van de eerste honderd jaar was het Umar ibn-Abdul-Azeez. In het einde van de tweede honderd jaar Imaam as-Shaatie.

Al-Khateeb al-Baghdaadee heeft gezegd:

“En wanneer degene die de verkeerde meningen volgt, de ware soena van Rasuulullah ging zoeken en de weg van de leraren en de mensen van de hadieth ging volgen, zou hij datgene vinden wat hem meer zal verrijken dan wat hij ook maar ooit vond.”

De ahaadieth leren ons over Tauwhied⁽⁴⁾, en vertellen ons over wat er nog gaat komen.

En ze leren ons de Eigenschappen van Allaah, en beschrijven hemel en hel voor ons en wat Allaah daarin heeft voorbereid, en wat Allaah in de hemelen en de aarde heeft gemaakt.

De ahaadieth leggen de Qoraan uit en wij leren door de hadieth Rasuulullah en de sahaabah⁽⁶⁾ kennen.

Rasuulullah (s.a.s.) heeft in een hadieth-sahieh gezegd dat er een tijd zal komen dat iemand een hadith te horen zal krijgen en die niet zal accepteren. “Tussen jou en mij is alleen het Boek (de Qoraan).”zal hij zeggen.

Zulke mensen komen we inderdaad soms tegen. Ze zeggen dat de Qoraan genoeg is en leggen de Qoraan uit hoe ze zelf willen, en noemen je “een wahaabie”, als je over hadieth-saheeh praat.

⁽¹⁾ Toevoegingen aan de soennah zonder geldig bewijs.

⁽²⁾ Kennis.

⁽³⁾ Geloof.

⁽⁴⁾ De eenheid van Allaah in Zijn Heerschappij, Goddelijkheid en in zijn Namen en Eigenschappen.

⁽⁶⁾ Metgezellen.

Imaam Barbarawi heeft gezegd:

“Als iemand hadhieth bekritiseert, twijfel dan aan zijn Islam.”

Onze `aqidah komt van hadhieth. In de hadhieth vinden we alles over trouwen, scheiden, menstruatie, djanaazah ⁽¹⁾, Tarbiyyah ⁽²⁾ enz. En de sahaabah begrepen de hadhieth beter dan wie dan ook omdat ze met Rasuulullah (s.a.s.) waren!

Imaam Ibn Hanbal heeft gezegd: “Degene die hadhieth van Rasuulullah (s.a.s.) verwerpt, vernietigt daarmee zichzelf.”

Mensen die de soenah verwerpen, verwerpen daarmee Rasuulullah (s.a.s.) en ook alle andere profeten. De Qoraan heeft de soennah nodig en wij moeten ons aan alle twee vasthouden, want Allah zegt in soeratul- Maa'idah: 67:

﴿ O RASUULULLAH, LEG UIT WAT AAN JOU IS NEER GEZONDEN VAN JOUW HEER ﴾

De Qoraan zegt niet dat je vijf keer per dag moet bidden en hoe je moet bidden, En zegt niet hoe je moet vasten of hoe je Hajj moet doen, de soennah legt dit allemaal uit. Uit de soennah leer je hoe je met je lichaam moet omgaan, met je man, met je kinderen, met je `ibaadah! ⁽³⁾

Wij moeten geen dingen zeggen zonder Qoraan en soennah zoals Allaah zegt in soerat al-Anbiya:27:

﴿ ZIJ SPREKEN NIET TOTDAT HIJ HEEFT GESPROKEN EN ZIJ HANDELEN OP ZIJN BEVEL ﴾

De sahaabah deden alleen wat Allaah zegt en gingen daar nooit tegen in met hun eigen denken. Vraag jezelf nu eens af in hoeverre jij je eigen wil onderwerpt aan die van Allah. Of accepteer je soms wel wat Allaah van je vraagt en soms niet, of sommige dingen wel en anderen weer niet? Ja, zo is het, want we zijn niet sterk genoeg, en helpen ook elkaar niet genoeg...

Abdullaah ibn Mas`ood heeft gezegd:

“Aan jullie is gehoorzaamheid bevolen en je vasthouden aan de Jamaa`ah. En wat moeilijk is in de Jamaa`ah is beter dan wat makkelijk is alleen.”

De mensen van de hadhieth zijn diegenen die vasthouden aan de Qoraan en de soennah. Zij getuigen van Allaah`s eenheid en de boodschap van Rasuulullaah (s.a.s.) Zij kennen hun Heer, de Meest Verhevene, door wat Hij over Zichzelf geopenbaard heeft in de Qoraan en de soennah. Ze zeggen over de kenmerken die Allaah over Zichzelf bekend heeft gemaakt, bijv: Zijn Horen, Zien, Ogen, Gezicht, de Kennis, Kracht, Grootseheid, Woorden, Tevreden -en Ontevredenheid, Lachen en Kijken enz. enz. dat deze eigenschappen niet kunnen worden vergeleken met die van Zijn Schepselen. En zij beperken zichzelf tot wat Allaah of

⁽¹⁾ Islamitische regels rondom de dood (bijv. kafan, wassing, salaah enz.)

⁽²⁾ Islamitische opvoeding.

⁽³⁾ Aanbidding zowel innerlijk als uiterlijk.

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd, zonder daar iets aan toe te voegen of ze met eigen inzichten uit te leggen, of de betekenissen te veranderen.

Bijv: In de Qoraan in soeratur-Ra`d vers 2 staat:

﴿ ALLAAH IS HIJ, DIE DE HEMELN HEEFT VERHEVEN ZONDER PILAREN
DIE ZICHTBAAR ZIJN. TOEN “REES HIJ BOVEN ” ZIJN TROON.﴾

En in soeratul-Furqaan: 59:

﴿ THOEMA ISTAWAA `ALAL `ARSHI AR-RAHMAAN﴾

“Istawaa” wordt wel vertaald met “Rees boven”; dus Ar-Rahmaan rees boven Zijn troon.
Over deze aayah werd aan één van de sahaabah een vraag gesteld, kijk nu hoe hij antwoordde:

Iemand vroeg Maalik ibn Anas over het vers “Ar-Rahmaan `alal `arshi istawaa”:
“Hoe is dat istawaa?” Hij antwoordde: **“al-istawaa is bekend en hoe het is, is niet bekend.
Imaan (geloven) erin is een plicht en er over vragen is een bid`ah.”**

En in een andere overlevering wordt dezelfde vraag aan Aboo `Alie al-Hussain ibn al-Fadl al-Bajalie gesteld. En hij antwoordde:

“Ik weet niets over het ongeziene, behalve datgene wat aan ons geopenbaard is. Hij, Verheven is Zijn Naam, heeft ons geleerd dat Hij “istawaa” over Zijn Troon is en Hij heeft ons niet laten weten hoe istawaa is.”

Of bijv: Yoonus ibn `Abdus-Samad ibn Ma`qil heeft overgeleverd van zijn vader dat al-Ja`d ibn Dirham aan Wahb ibn Munnabbih over de Eigenschappen van Allaah vroeg. Hij zei:

“Wee jij, O J`ad, dat je in deze zaak bent gegaan. Ik denk inderdaad dat jij bij diegenen hoort die vernietigd zijn. Oh J`ad, als Allaah ons niet in Zijn Boek had laten weten dat Hij Handen heeft, Ogen en een Gezicht, zou ik dat nooit gezegd hebben, wees je dus bewust van Allaah.”

(overgeleverd door Ibn Katheer in Al-Bidaayah wan-Nihaayah 9:353)

De mensen van de hadieth geloven dat Allaah aan het einde van iedere nacht naar de laagste hemel daalt, want de profeet heeft ons verteld in een hadieth die overgeleverd is door Abu Hurairah:

“Onze Heer, de Meest Gezegende en Meest Verhevene, daalt iedere nacht naar de laagste hemel neer, wanneer 1/3 van de nacht over is en Hij zegt: “Degene die Mij roept, Ik zal hem antwoorden. Degene die Mij vraagt, Ik zal hem geven en degene die Mij om vergeving vraagt, Ik zal hem vergeven.”

(Bukhaarie, Muslim, Abu Dawood, at-Tirmidhee, Ibn Maajah)

Daarom gaven de salaf⁽¹⁾ er de voorkeur aan in het laatste deel van de nacht te bidden. Dit duurt tot het licht is, en alle dieren weten dit en de bomen en stenen, zoals de volgende hadieth overgeleverd door Abu Hurairah zegt:

Allaah daalt naar de laagste hemel neer, in het laatste derde deel van de nacht en roept: Is er iemand die Mij vraagt, zodat Ik hem kan geven? Is er iemand die Mijn vergeving zoekt, zodat Ik hem kan vergeven? Totdat, al datgene dat leven heeft erover weet, behalve de mensen en de Jinn. Dat is de tijd dat de haan gaat kraaien, de ezel balkt en de hond blaft.

(ad-Daaraqutnee (29) al-aajuree (p.308) Saheeh isnaad)

Maar hoe Allah naar beneden komt weten wij niet.
In soeratul-Fadjr vers 22 staat:

**﴿WA SJAA`A RABBUKA WAL MALAKU SAFFAN SAFFAN; EN JOUW HEER KOMT
MET ENGELEN RIJ BOVEN RIJ.﴾**

Als Allah het gewild zou hebben, had Hij ons uitgelegd hoe Hij naar beneden daalt, maar wij nemen het hoe het is, want Allah zegt in soerah Aali-`Imraan vers 7:

**﴿HIJ IS HET, DIE HET BOEK NAAR JOU HEEFT NEER GEZONDEN, ER ZIJN
VERZEN IN, DIE GEHEEL DUIDELIJK ZIJN. ZIJ ZIJN DE FUNDAMENTEN VAN HET
BOEK. ANDEREN ZIJN NIET GEHEEL DUIDELIJK. DUS DEGENEN DIE IN HUN
HARTEN AFDWALEN, VOLGEN DAT WAT NIET GEHEEL DUIDELIJK IS. ZIJ
VERLANGEN FITNAH EN DE VERBORGEN BETEKENIS EN NIEMAND WEET DE
VERBORGEN BETEKENIS, BEHALVE ALLAAH EN DEGENEN DIE STANDVASTIG IN
KENNIS ZIJN, ZEGGENDE: WIJ GELOVEN IN ALLES DAT VAN ONZE HEER KOMT
EN NIEMAND ONTVANGT WAARSCHUWING BEHALVE DEGENEN MET BEGRIP.﴾**

Hammaad Ibn Abu Haniefah zei:

“Ik zei tegen sommige mensen:

*“Hebben jullie de woorden van Allaah gezien: ﴿EN JULLIE HEER KOMT MET ENGELEN
RANG OP RANG.﴾*

Zij zeiden: “Wat de engelen betreft, die komen in rijen. Wat de Heer, de Meest Verhevene betreft, weten we niet wat hier bedoeld wordt, noch weten we op wat voor manier Hij komt.”

Dus zei hij tegen hen: “We verwachten van jullie niet dat jullie weten hoe Hij komt, maar we verwachten van jullie te geloven dat Hij komt.”

De grote geleerde en “muhaddith”⁽²⁾ Ishaq ibn Raahawaih zei:

dat de Ameer ibn Taahir (iemand die het land regeerde) tegen hem zei:

“O Abu Ya`quub! De hadieth die je aan mij hebt overgeleverd van Rasuulullah (s.a.s.):

“Onze Heer daalt iedere nacht neer tot aan de laagste hemel.”. Hoe daalt Hij neer?

Ishaq antwoordde: “Moge Allaah de Ameer sterken. Zeg niet over de eigenschappen van de Heer “hoe?” Inderdaad daalt Hij neer, maar wij vragen niet hoe.”

(al-Baihaqee in al-Asmaa was Siffaat 2:375)

Als iemand tegen je zegt, dat hij niet gelooft in een Heer Die neerdaalt van Zijn plaats, moet je hem antwoorden met: *“Ik geloof in een Heer Die doet wat Hij wil.”*

⁽¹⁾ De eerste drie generaties: dus de metgezellen van de profeet, hun volgelingen en de leerlingen daarvan.

⁽²⁾ iemand die hadieth gestudeerd heeft

De volgende overlevering gaat over een man die de betekenissen van Qoraan verzen zocht die niet duidelijk waren en die zichzelf bezig hield met kennis die niet nuttig was, hij werd hiervoor gestraft:

Yahya ibn Sa'eed heeft overgeleverd van Sa'eed ibn al-Musayyab: dat Sabiegh at-Tameemee bij Umar ibn al-Khataab kwam en zei:

"O Leider van de gelovigen, vertel me over het vers: WAL DHAARIYAATI DHARWANĒ (de dhaariyaat die stof verspreidt: soerat ad-Dhaariyaat:1)

Hij antwoordde: *"Het zijn de winden, en als ik Rasuulullah (s.a.s.) dat niet had horen zeggen, zou ik het niet gezegd hebben."* Sabiegh zei: *"Vertel mij over het vers:*

FAL HAAMILAATI WIQRANĒ (en zij dragen het zware gewicht van wolken die water dragen: soeratoedh-Dhaariyaat:2)

Hij antwoordde: *"Het betekent de wolken, en als ik Rasuulullah (s.a.s.) dat niet had horen zeggen, zou ik het niet gezegd hebben."* Sabiegh zei: *"Vertel me over het vers: ZFAAL MUQASSIMAATI AMRANĒ: (en zij die op Zijn bevel verspreiden) (soera ad-Dhaariyaat:4)*

Hij antwoordde: *"Het betekent de engelen, en als ik dat niet van Rasuulullaah (s.a.s.) had gehoord, zou ik het niet gezegd hebben."*

Umar liet de man honderd keer met de zweep slaan. Daarna werd hij in een kamer opgesloten. Nadat hij bij was gekomen, werd hij geroepen en opnieuw honderd keer gegeseld, tot hij op een zadel werd weggedragen.

Toen schreef Umar aan Abu Muusa al-Ash'aree dat Sabiegh weg moest blijven van de ontmoetingen tussen de mensen. Dat bleef zo totdat Sabiegh naar Abu Muusa kwam en zwoor dat er niets meer in hem was van wat er voorheen in hem was. Abu Muusa schreef dat aan Umar, die antwoordde:

"Ik denk dat hij inderdaad de waarheid heeft gesproken, dus laat hem maar met de mensen zitten."

(Ibn Kathier in zijn tafseer 7:390)

Imaam Maalik heeft gezegd: *"Pas op voor toevoegingen."*

Iemand vroeg: *"O Abu Abdullaah, wat bedoel je daarmee?"*

Hij zei: *"Degenen die toevoegen ("ahlul Bid'ah") zijn degenen die over Allaah's Namen en Eigenschappen spreken en niet stil zijn over datgene waarover de sahaabah en hun leerlingen stil over waren."*

Horen we onze broeders en zusters niet maar al te vaak zeggen "volgens mij betekent het dit of dat". En zitten bijeenkomsten die over Islaam gaan niet vol van dit soort uitspraken? Hoeveel mensen beschermen de soennah en waken over de betrouwbaarheid?...

Imaam ash-Shaafi'ie (rahimahullaah) heeft gezegd:

"Een dienaar die zijn Heer met alle zonden, behalve shirk¹¹ ontmoet, is mij meer geliefd dan een dienaar die zijn Heer ontmoet met iets van zichzelf of zijn eigen denkwijze."

(Abu Nu'aim en al-Baihaqi met sahieh isnaad)

Maalik ibn Anaas en al-Awzaa'ie en Sufyaan werden gevraagd over de ahaadieth die

¹¹ Iets of iemand naast Allaah aanbidden.

de Eigenschappen van Allah beschrijven en het aanschouwen van Hem in het Hiernamaals, en zei zeiden allemaal: **“Neem het hoe het komt, zonder te zeggen hoe.”**

(al-Baihaqee (3:2)-isnaad is hasan)

Abdullaah ibn Mas'ud heeft gezegd:

“O mensen! Als iemand van jullie kennis heeft, laat hem dan spreken. Iemand die het niet heeft, laat hem “Allahu Allem”(Allah weet het `t best) zeggen. Want waarlijk, het is van kennis om te zeggen “Allah weet het `t best” over iets wat je niet weet...”

(Bukhaarie en Muslim)

Yazied ibn Haruun overleverde in een bijeenkomst een hadieth van Ismaa'iel ibn Abie Khaalid, van Qais ibn Abie Haazim, van Jarier ibn `Abdullaah, dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

“Inderdaad, jullie zullen jullie Heer zien, zoals jullie de volle maan kunnen zien tijdens een heldere nacht.”

Dus zei een man die in de bijeenkomst aanwezig was tegen hem:

“O Abu Khaalid, wat is de betekenis van deze hadieth?” Hij werd boos hierom en zei: **“Hoeveel lijk jij op Sabiegh en hoe erg verdien jij wat er met hem gedaan werd. Wee jij, wie weet hoe het zal zijn? Voor wie is het toegestaan vanuit zijn eigen wensen te spreken over dat waar de hadieth over vertelt, behalve degene die zichzelf bespottelijk maakt en zijn geloof.**

Wanneer je een hadieth van Rasuulullah (s.a.s.) hoort, volg het en voeg er niet iets aan toe. Inderdaad als je het volgt en er niet over redetwist, zal je veilig zijn. Anders zul je vernietigd worden.”

Al-Haakim heeft gezegd dat hij Shaykh Abuu Bakr Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyuub al-Faqhee in gesprek met een man hoorde zeggen: **“die en die persoon overleverde aan mij...”** (hij overleverde een hadieth aan de man) De man antwoordde: **“Laat deze overleveringstoestand tot waar je het van hebt.”**

De Shaykh antwoordde: **“Sta op, O ongelovige, het is jou niet toegestaan mijn huis binnen te gaan na dit.”** Hij keerde zich naar ons en zei: **“Ik heb dit nooit eerder tegen iemand gezegd, om niet mijn huis binnen te gaan, behalve tegen hem.”**

(overgeleverd door as-Subkie in at-Tabaqaat 3:10 . De isnaad is Sahieh)

Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullah (s.a.s.) zei:

“Van de tekenen van het laatste uur is dat kennis zal verdwijnen en onwetendheid zal verschijnen.”

(Bukhaarie en Muslim)

Kennis is soennah en onwetendheid is bid'ah.

Hij (s.a.s.) zei ook:

“Inderdaad, iemaan zal terug gedreven worden naar al- Madina zoals een slang terug gaat in zijn hol.”

(Bukhaarie-1876, Muslim-147, en Ibn Maajah-3111)

Degene die zich aan de soennah van Rasuulullah (s.a.s.) vasthoudt in deze tijd, (wanneer de ummah corrupt is) en het met daden in praktijk brengt, en andere muslims hier naartoe wijst, zijn beloning zal meer zijn dan degene die dit in de begin tijd van de Islaam deed. Rasuulullaah (s.a.s.) zei:

“Hij zal de beloning van vijftig mannen krijgen.”

De sahaabah vroegen: *“Vijftig van hun?”* Hij antwoordde:

“Van jullie!”

(overgeleverd door Abu Daawood-4341-, at-Tirmidhee, Ibn Maajah en at-Tabaraanee al-Kabeer.)

De isnaad is Sahieh met de woorden:

“Inderdaad dagen van geduld zullen komen. Degenen die vasthouden in die tijd zullen op de weg zijn waar jullie op zijn en zij zullen de beloning van vijftig van jullie krijgen”

EINDE....



Gebruikte literatuur:

The creed of the pious predecessors

The people of hudeeth.

By the great imaam Aboo `Uthmaan ismaa`eel ibn `Abdurrahmaan As-Saaboonee.